

1.1 Inleiding

Ben je ooit op een feest geweest waar mensen het jaren later nog over hebben? Recent en in de nabije toekomst zijn er enkele Jeftanen getrouwd of zijn van plan om te gaan trouwen. Dat zijn dagen die ze nooit meer zullen vergeten.

Veronica en ik worden nog wel eens herinnerd aan onze trouwdag en dan vooral aan onze openingsdans. Sommigen van jullie waren er ruim 7 jaar geleden bij. We begonnen met een beetje schuifelen en daarna gingen we helemaal los met diverse dance moves. Mensen die er bij waren vonden het te gek en denken nog wel eens terug aan die dans op bruiloftsfeesten.

Wanneer je Jezus uitnodigt op een feest, dan is de kans groot dat je je dat later nog kunt herinneren. We gaan een tekst lezen dat ook over een bruiloft gaat. Jezus is ook uitgenodigd en Hij laat zien dat Hij van een feestje houdt en Hij doet er een wonder.

1.2 De bruiloft in Kana

- 1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar.
- 2 En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen.
- 3 En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer.
- 4 Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen.
- 5 Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.
- 6 En daar waren zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten.
- 7 Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand.
- 8 En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het.
- 9 Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het – riep de ceremoniemeester de bruidegom.
- 10 En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu bewaard.
- 11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem. (Johannes2 :1-12 HSV)

1.3 Uitleg Schriftgedeelte

Bruiloften duren in het Midden-Oosten soms wel 7 dagen, waardoor je gemakkelijker een tekort aan drankjes hebt. Waarschijnlijk was dit een bruiloftsfeest van een familielid of een bekende van de familie. Jezus verschijnt op dit feest met Zijn discipelen. Jezus was een persoon die goed bekend stond bij mensen. Hij was sociaal goed onderlegd. Jozef was ten tijde van de bruiloft waarschijnlijk al gestorven. Maria steunde daarom erg op haar oudste zoon Jezus. Waarschijnlijk hadden ze in de jaren daarvoor lief en leed met elkaar gedeeld. De relatie tussen Jezus en Zijn moeder was liefdevol.

Het was een Joods gebruik om jezelf te wassen voordat je aan tafel gaat. In die tijd was het ook nodig omdat mensen vies werden van het stof op de wegen en door de dingen die ze overdag aanraakten. Een metreet is ongeveer 40 liter. Tezamen hadden de vaten zo'n 480 tot 720 liter water, Deze hoeveelheid veranderde Jezus in wijn. Dit zijn dus ongeveer 670 tot 930 wijnflessen, daar zou een slijterij jaloers op worden 😊

Denk jij nog wel eens terug aan je bruiloft of denk je wel eens na over je toekomstige bruiloft? Wat

maakte jouw bruiloft uniek?

Waarom veranderde Jezus water in wijn? De antwoorden zeggen iets over het karakter van Jezus en waar Hij voor staat:

- Jezus eert het huwelijk; Hij is er graag bij wanneer je Hem uitnodigt bij een belangrijke gebeurtenis
- Jezus helpt mensen in nood (het bruidspaar zou het altijd blijven horen dat ze niet voldoende wijn hadden)
- Feest / gezelligheid / gemeenschap horen bij Zijn koninkrijk. Herken je dat in je eigen leven?
- Jezus beloont gehoorzaamheid (De dienaren deden iets wat nogal dwaas was, water inschenken voor gasten) Stel je eens voor als de ceremoniemeester water had gekregen van de dienaren
- Jezus zegent overvloedig
- Jezus stimuleert het geloof van Zijn discipelen

Er zou ook een diepere betekenis in deze gebeurtenis kunnen zitten. Meestal wanneer Jezus een wonder deed, dan was het een teken die wees op Jezus. Het veranderen van water in wijn was het eerste wonder dat Jezus deed. Een bruiloft is een gebeurtenis waar mensen elkaar levenslange trouw en liefde beloven. Wellicht dacht Jezus terug aan een recente gebeurtenis, waar de 3-eenheid hun liefde en trouw naar elkaar uitspraken. Vanuit deze gebeurtenis zou Jezus Zijn bediening starten.

2.1 Jezus gedoopt

We gaan terug naar de dag dat Jezus gedoopt werd. Na jarenlang als timmerman gewerkt te hebben en er steeds meer mensen klaar waren voor de Messias, was daar het moment voor Jezus om in de openbaarheid te treden. Jezus liep dus naar de Jordaan, waar Johannes doopte. De vallei van de Jordaan was een hete, kleffe plek, de laagste en meest vieze plek ter aarde, ver onder zeeniveau. Jezus liet zich vrijwillig dopen. Hij had geen bekering nodig maar deed het toch. Ik denk dat Jezus dat deed om zich te identificeren met zondaars. Ik kom hier zo meteen op terug.

“En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen! En Hij, Jezus, was ongeveer dertig jaar toen Hij Zijn dienstwerk begon.” (Lukas 3:21-23 HSV)

We zien dat terwijl Jezus aan het bidden was, de hemel open ging. Jezus wilde niet alleen van de buitenkant gewassen worden.

Je zou dit kunnen vergelijken met de vaten water op de bruiloft, die mensen alleen van de buitenkant konden wassen. Jezus zocht de intimiteit met God de Vader en de Heilige Geest op. Hij wilde in Zijn innerlijke ziel Gods aanwezigheid ervaren. Dit kun je vergelijken met de wijn die Jezus overvloedig gaf op de bruiloft in Kana.

Er gebeurden 3 dingen:

- Hij werd gezalfd / bekrachtigd met de Geest (De Heilige Geest daalde in de gedaante van een duif op Hem neer)
- Jezus kreeg de zekerheid dat Jezus de geliefde Zoon van God de Vader is. Het is deze zekerheid die de duivel wil aanvallen wanneer hij de kans heeft, bijvoorbeeld toen Jezus in de woestijn werd

verzocht.

En de duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt (Lukas 4:3 HSV)

- **Jezus kreeg goedkeuring / bijval / applaus** (approval in het Engels) van Zijn vader. “In jou vind ik vreugde” staat in een tijdloos werkwoord. De Vader is **altijd** verheugd over Zijn zoon.

Het is gaaf om te zien hoe mensen uit het doopwater komen wanneer ze gedoopt zijn. Het is alsof God juist bovenstaande 3 punten in de ziel van de mens uitstort. Wanneer je je doopt, dan kies je er voor om het koninkrijk van de wereld in te ruilen voor het koninkrijk van God. We begraven onze oude natuur en we staan op als nieuwe mensen, zoals Jezus opstond uit de dood.

2.2 Geadopteerd door God

Ik wil de boodschap graag wat persoonlijker maken. Veronica en ik hebben geen kinderen. Zoals een aantal mensen van jullie weten, zitten wij in een adoptietraject om een kansarm buitenlands kind te adopteren. Zonder nu al te veel in te gaan op details, wil ik benadrukken dat dit een bewuste keuze is. Ook als wij nu wel kinderen zouden hebben, zouden we een kansarm kind willen adopteren. We weten nog niet uit welk land het kind zal komen, of het een jongen of meisje zal zijn of welke beperkingen het kind zal hebben. We weten wel dat het kind Konings zal heten en dat we het lief zullen hebben alsof het ons eigen vlees en bloed is.

Adoptie komt ook in de Bijbel voor. Bijvoorbeeld in deze tekst:

Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. (Romeinen 8:13-17 HSV)

In het Engels wordt ook echt de term adoptie gebruikt:

15 The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again; rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. (And by him we cry, “Abba, Father).”

God is de perfecte adoptievader. Hij zag dat je zonder Hem kansarm bent en dat je een liefdevolle Vader nodig hebt, gewoon zoals je bent. Als je je door Jezus laat reinigen van je oude leven en je je laat leiden door de Heilige Geest, dan heeft de Vader een aantal mooie beloftes voor je:

- **Je zult leven** (niet alleen in kwantiteit maar ook in kwaliteit)
- **Je bent een kind van God en mag God Abba Vader (Papa) noemen**
- **Je hoeft niet meer als een slaaf van angst te leven**
- **Je wordt erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus** (Je bent geliefd, waardevol, goedgekeurd door God etc.)

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden (2 Kor. 5:17 HSV)”

Een adoptiekind heeft tijd nodig om aan de gebruiken van zijn adoptieouders te wennen. Alles is nieuw en anders: bijvoorbeeld het eten, de gebruiken, de taal etc. **Zou het fair zijn als de**

adoptieouders vanaf de eerste dag boos zou worden op het kind als het dingen anders doet dan de ouders?

Nee, natuurlijk niet! Ik geloof dat het met Gods koninkrijk ook zo is. We mogen groeien en hoeven niet in angst leven of op onze tenen lopen in Gods Koninkrijk. We zijn kinderen van God geworden en de Geest van God zal ons leiden en de wetten van Zijn koninkrijk in onze ziel uitwerken. Het is belangrijk om een dagelijkse wandel met God te hebben en om gevoed te worden met Zijn liefde, met Zijn woord.

Je zult dan ook anders naar je sterke en zwakke punten gaan kijken.

2.3 Nieuwe kijk op sterke en zwakke punten

Wat is een gebruikelijke reactie op onze sterke punten? We zijn er trots op, we laten het graag zien. Wat is jouw sterke punt, jouw talent?

Wat is een gebruikelijke reactie op onze zwakke punten? We verbergen het, maskeren het of schamen ons er zelfs voor. Herken je dat?

We mogen zowel onze sterke als zwakke punten zien als cadeaus van God. Investeer in je sterke punten; ontwikkel ze, gebruik ze. Maar onthoud: God heeft jou die capaciteiten gegeven. Het is niet zo dat Hij je in Zijn team wil hebben omdat je iets goed kunt. Wat echt telt is dat je Christus kent.

“Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden” (Filippenzen 3: 7-11 HSV)

Weet je wat ik nog veel mooier vind? Dat op momenten van schaamte en onzekerheid, God tegen ons zegt dat Hij van je houdt. Dat is meer en meer het anker geworden waaruit ik leef. Die schaamte is gebaseerd op je niet goed genoeg voelen voor God of bang zijn voor wat een ander over je zal zeggen. Laten we juist in de kerk en in onze huisgroep een klimaat creëren waarin we open durven te zijn over onze zwakheden.

Ik wil je uitnodigen om Lukas 15 thuis te lezen, waarin Jezus de gelijkenis van de verloren zoon vertelt. De verloren zoon schaamde zich voor wat Hij gedaan had. Hij vertelde de zoon dat hij niet langer waardig was om zoon genoemd te worden. De vader liet hem echter niet uitspreken.

3.1 Conclusie

Jezus liet op de bruiloft zien dat Hij de Zoon van God is, want alleen Hij kan water in wijn veranderen. Hij was echter ook de mensenzoon, wat blijkt uit hoe hij met mensen omging. Dankzij Jezus werd het bruidspaar een catastrofe bespaard en konden mensen doorgaan met feest vieren.

We hebben de doop van Jezus behandeld. Het was een feest van de 3-eenheid, waarin zij hun liefde en trouw naar elkaar uitspraken. Jezus wilde niet alleen van de buitenkant gewassen worden, maar verlangde naar een intieme relatie met de Vader en Heilige Geest in zijn Ziel.

Ook wij mogen vanuit die intieme relatie met de 3-eenheid leven. Omdat we geadopteerd zijn door onze doop in Christus, zijn we kinderen van God geworden en erfgenamen van Christus. Deze zaken gelden ook voor jou vandaag:

- We zijn gezalfd / bekrachtigd met de Geest

- We hebben de zekerheid dat we geliefde kinderen zijn van God de Vader.

- We zijn goedgekeurd door God en Hij verheugt zich over ons ongeacht onze prestaties

Wanneer je dit ontvangt en accepteert in je leven, dan zal je kijk op je sterke en zwakke punten veranderen. Je bent waardevol, geaccepteerd en vergeven in Jezus. Wat echt telt is het kennen van Christus. Juist in jouw zwakheden kan Jezus zichtbaar worden in je leven.

Wanneer we leren leven vanuit deze zaken, dan zullen we zijn als de wijn. Het gaat dan niet meer zozeer om de buitenkant van ons vat, maar we zullen van binnen blij zijn en vrede vinden bij God. We zijn niet langer een slaaf van angst die zich niet geaccepteerd voelen, maar we zullen God 'Papa' noemen en altijd vrijmoedig naar Hem toe durven gaan.